

Hallo,

Via deze weg wil ik mij aan u presenteren, als uw nieuwe "coördinator vrijwilligers". Mijn naam is Rein Beumer en ik ben 66 jaar jong, getrouwd met Ria, jullie wel bekend als de kapster en woon in Wormer. Samen hebben wij 2 kinderen, een jongen en meisje en die hebben ons 6 kleinkinderen gegeven waar wij veel van genieten.

Ik ben na jaren werkzaam te zijn geweest bij de Forbo, in de volksmond "de Lum" op mijn 65^e met pensioen gegaan en na een jaar allerlei klusjes in en om het huis gedaan te hebben dacht ik, het wordt tijd om eens een hobby of vrijwilligerswerk te gaan doen en via Ria dacht ik waarom niet bij de Bloesem. De aandacht die men aan elkaar schonk sprak mij erg aan. Ik kwam op de hoogte van de functie "coördinator vrijwilligers" en zo ben ik er langzaam ingerold, maar in deze functie zal ik nauw met de vrijwilligers samen werken en zie daar ook naar uit. Het zal in het begin aftasten en wennen worden want ieder persoon heeft zijn of haar persoonlijkheden, maar ik ben van mening dat we het samen moeten doen en zal mij dan ook willen presenteren als iemand die middels praten een oplossing met elkaar kan vinden.

Ik ben iedere maandag en donderdagochtend aanwezig tot 12.00 uur en de deur van het aquarium zal dan voor ieder open staan, mochten er zaken zijn die niet kunnen wachten dan ben ik altijd bereikbaar via de whats-app, mail of telefoonnr. (0650589897) ik hoop wel dat de beheerder van de Bloesem whats-app groep mij toe wil voegen. Tussen maandag en donderdag zal ik altijd wel een moment vinden om even bij de Bloesem langs te komen.



M.vr.gr. Rein Beumer.